



**ELEV I 1.P PÅ MULERNES
LEGATSKOLE I ODENSE**
NORA CHOUJAA GOUDIRA

Alkohol. Hvorfor skal der altid være rusmidler til fester?

Det var klokken 16, så vidt jeg husker. Jeg befandt mig sammen med en gruppe venner på en cafe. Det var en kedelig dag, og vi snakkede om at finde på noget spændende at lave. En af mine tætte veninder snakkede om, at hun havde lyst til at feste, så en af de andre piger sagde, at hun kunne godt holde noget hjemme. Hun spurgte min ven og mig, om vi drak, og jeg svarede med et nej, jeg er muslim. Hendes svar med det samme var: "Så det giver ikke nogen mening, at jeg inviterer jer." Der var ikke nogen, der sagde noget til det.

JEG VIDSTE OG VED, at hun ikke sagde det på en ond måde. Det er kun en trist realitet, at vil alle sammen ved, at hun ikke er den eneste, der har den tankegang. Sandheden er, at vi bor i et samfund, hvor folk tror, at man ikke kan være med til en fest uden at drikke, at man ikke kan have det sjovt, hvis man ikke drikker.

Hvorfor er det, at alle de rusmidler er blevet så populære i det danske samfund og blandt unge? Jeg har kun boet tre år i Danmark, som mit sprog nok har afsløret. Der er stadig så meget, jeg ikke ved. Et af de største spørgsmål for mig er, hvorfor mine jævnaldrende har lyst til at blive så fulde og bruge så mange penge på noget, som de ikke vil huske den næste dag, eller de vil fortryde på grund af de så berømte tømmere. Men hvad ved jeg, når jeg aldrig har prøvet at være fuld før.

I det danske samfund vil man sige, at det er underligt, at en 19-årig pige aldrig har været fuld, men når man får at vide, at man er muslim, er det måske alligevel ikke så mærkeligt, og så forstår man det. Men hvis jeg nu ikke var muslim og bare ikke havde lyst til at drikke, er jeg sikker på, at folk vil kigge underligt på mig.

DEN ANDEN DAG LÆSTE JEG I EN ARTIKEL om "de ni faser af at være fuld". Jeg var nysgerrig efter at få at vide, hvordan det føltes at være fuld. Jeg har set unge fulde mennesker før, hvordan de næsten ikke kan gå, eller hvordan de kaster op, eller hvordan de lige pludselig bliver så søde, at de får behov for at fortælle dig, hvor god du er.

Faserne i artiklen overraskede mig ikke. En af faserne var, at på et tidspunkt, når man er fuld til en fest, bliver alle dem fra festen til dine nye bedste venner. Der fremkommer denne lyst til at fortælle dem din historie, du får din ny bedste vens nummer, går på toiletet og glemmer alt om dem. Så simpelt, så kort, så trist.

Jeg kan ikke se mig selv fuld. Hvis jeg ikke var muslim, vil jeg stadig ikke have lyst til at drikke mig fuld. Jeg vil ikke drikke mig fuld, ikke fordi det er usundt, eller fordi jeg næste dag vil jeg skulle komme til at opleve tømmere. Jeg vil ikke drikke, fordi jeg gerne vil være mig selv. Jeg har ikke lyst til at gå rundt og ikke vide, hvad jeg laver eller vide, hvad jeg siger. Jeg vil gerne have det sjovt, mens jeg er mig selv. Jeg vil gerne have det sjovt i virkeligheden og ikke i en "verden", hvor alt bliver uklart og sløret.

JEG KAN STADIG IKKE FORSTÅ, hvorfor det er, at man sammenligner en god fest med alkohol. Sandheden er, at i festerne er det ikke kun alkohol, der er involveret,



for der er flere rusmidler, der bliver inviteret til disse fester. Til festerne kan man altid finde rygerne samlet i en blok, både fastrygerne og festrøgere, som kan være lidt hyklere og ikke ved, at det kan være farligt at være festrøger.

Man kan selvfølgelig også finde de ulovlige stoffer, som banker på døren.

HVIS DER ER EN TING, vi mennesker har til fælles, er det, at vi alle sammen ønsker at være lykkelige, og det er det, man skaber med alle de rusmidler. For nogle få timer, alkohol, marihuana og hash skaber en meget reel falsk følelse af

lykke. Så det er den eneste logik, jeg finder i, hvorfor man drikker sig fuld.

Kan man ikke få den lykke uden at drikke? Og hvorfor har det noget at gøre med, at man ikke bliver inviteret, hvis man ikke drikker? Hvorfor er det vigtigt, at rusmidler skal være med til fester for at have det sjovt?

Jeg skriver ikke for at sige, at man ikke skal drikke. Jeg skriver, fordi jeg synes, at man skal kunne begynde at overveje begrebet "sjovt". Man skal ikke stå i den situation, hvor man sidder på en cafe og ikke bliver inviteret, fordi det er normalt at sige at: "Det giver ikke nogen mening" at blive inviteret, når man ikke drikker.

Jeg kan ikke se mig selv fuld. Hvis jeg ikke var muslim, vil jeg stadig ikke have lyst til at drikke mig fuld.